

COMITÉ OPEN MONUMENTENDAG DRUTEN

Iconen en Symbolen.

We maken op 11 september van 11 tot 16 uur een wandeling in oud Druten langs huizen, gebouwen en voorwerpen met een symboolwaarde

We beginnen onze tocht, al dan niet onder leiding, bij Boldershof, symbool van jarenlange zorg. In de kapel is een tentoonstelling over de geschiedenis van Boldershof, samengesteld door de Bewaorsvrouwen van Boldershof. Hans Barten stelt een aantal foto's van Drutenaren ten toon met de vraag wie er op staan. Theo Tomassen exposeert hier schilderijen, maar ook in het Engelenhuisje, zijn atelier, achter de Boldershofkapel. De wandeling doet onder andere het Ambtshuis aan met de het beroemde beeld Inter amnes Tuta, symbool voor de beschermingsfunctie van het polderwezen dat in dit gebouw was gevestigd.,

Kita Nuy, beeldend kunstenaar opent haar galerie aan de Veerstraat. Voorheen was in dit pand de Kruidenier Dekkers actief. Brocante De Zwaluw in de Veerstraat, symbool voor het hergebruik van voorwerpen uit een nabij en ver verleden is deze dag te bezoeken. Zie in de Veestraat het Van Delenspad restant van het wandelpad van kasteel naar de Theekoepel. Een muurreclame SLAGERIJ herinnert aan vervlogen tijden.

De Veerstoep met het Veerhuis was ooit een belangrijk punt van oversteek naar de ginnekaent nu nog als toeristische oversteekplaats van belang.

We vergeten natuurlijk de Heemtuin niet. Het theekoepeltje, ooit middagrustplaats van de adellijke familie Van Delen die op het kasteel woonde. Er zijn rondleidingen (12 uur en 14 uur), verhalenverteller, imker, historisch vervoer en lekkernijen van oldtimer-snackwagen "De Vrijbouter".

Zij die de wandeling willen verlengen, maken een extra lus naar het gedenkmonument voor de Joodse inwoners van Druten nabij de Hooistraat op de dijk. De tramremise aan de Mr. Van Coothstraat symbool van de vooruitgang op transportgebied is op deze dag ook geopend. Loop door naar de Kattenburg waar de huizen van chic Druten uit het begin de twintigste eeuw u tegemoet glimmen. Dericks en Geldens leverde de stenen en de fraaie ornamenten voor deze symbolen van een rijk verleden.

Kattenburg 13 is open

De Ewaldenkerk lonkt wil je nog meer symbool?